

U waakt over mij

F#m Dmaj7 E
God van Abraham en Mozes,
F#m Dmaj7 E
van de wildernis en God van de woestijn,
Bm7 C#m7
U trekt de wereld voor me open,
Bm7 D E
daagt me uit om als een vreemdeling te zijn.

U roept dromen in me wakker,
inspireert me en U neemt me mee op reis.
In uw liefde geeft U ruimte,
in uw liefde omgeeft U mij altijd.

A B7sus4
U waakt over mij,
D2
ziet naar mij om,
E
geeft me niet op.
A B7sus4
U houdt vol en houdt vast;
D
wat Uw hand begon
E
laat U niet los.

U bent bij me als een schaduw,
de stille kracht die me laat en die me leidt.
U leert me zoeken, leert me vragen,
loopt niet weg voor mijn falen en mijn pijn.

Soms omarmt U mij met vrede,
soms ontmoet ik U verward in de strijd.
En hoe ver ik ook zou dwalen,
U bent altijd ongelofelijk dichtbij.

Bridge

F#m A D Bsus4
Ik ben niet alleen. (3x)
D E