

Als het leven je pijn doet.

Als het leven je pijn doet en je hart is verwond
door wat is gezegd of gedaan,
als gedachten je kwellen, je gevoel is verward
en je weet niet waarheen dit zal gaan.

Breng je last bij de Heer, leg je zorgen maar neer
stort je pijn en je tranen voor Hem uit.
Want bij Hem vind je rust, wordt je boosheid geblust,
vind je steun en bescherming,
want Hij laat je niet vallen, maar helpt je altijd.

Als het leven je pijn doet, als je ziel is bedrukt
en gekwetst door dit harde bestaan,
als je moe bent of eenzaam en geen mens je begrijpt,
er is één die jou altijd ziet staan.

Breng je last bij de Heer, leg je zorgen maar neer
stort je pijn en je tranen voor Hem uit.
Want bij Hem vind je rust, wordt je boosheid geblust,
vind je steun en bescherming, want Hij laat je niet vallen

breng je last.....
want Hij laat je niet vallen, maar helpt je altijd.
nee, Hij laat je niet vallen, maar helpt je altijd.

*naar Psalm 55:23 Leg uw last op de HEER en hij zal u steunen,
nooit zal hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt.*

Filip Leenman 9-2006