

De Boom van Leven

Es Cm Gm Bes
In de tuin van Eden, alles zuiver, ongerept,
Es Cm Fm Bes
vol van licht en leven, geen angst of dood, geen bloem verlept.
Es Cm Gm Bes
In de avondkoelte, wandelde Hij zelf met ons,
Es Cm Fm Bes
bij de Boom van Leven, zat Hij neer en sprak tot ons.
Fm7 Gm7

En het was daar dat ons hart ging dwalen,
Fm Bes2
uit zelfzucht en schaamte verstopt,
Fm7 Gm7
de vrucht van kennis en begeerte
Fm Bes Es Cm Bes Es Cm Bes
heeft ons in zijn val gelokt.

Es Cm Gm Bes
In de tuin Gethsemané, lag Hij in het slijk geknield,
Es Cm Fm Bes
hulde bloed als tranen, streed en bad: Uw wil geschied'.
Es Cm Gm Bes
Op de weg naar Golgotha, op Zijn rauw gestriemde rug,
Es Cm Fm Bes
droeg Hij zelf de Levensboom, bracht aan ons het leven terug.
Fm7 Gm7

En het is hier dat mijn hart ontloken,
Fm Bes2
ziet wat U is aangedaan,
Fm7 Gm7
en met U stervend en gebroken,
Fm Bes C(sus4 sus2) Bes(sus4 sus2) F(sus4 sus2) Es Bes
vangt een nieuwe morgen aan.

Es Cm Gm Bes
In de tuin van Morgen, alles zuiver, ongerept,
Es Cm Fm Bes
vol van licht en leven, geen angst of dood, geen bloem verlept,
Es Cm Gm Bes
droogt U onze tranen, is geen pijn of honger meer,
Es Cm Bes Es Esmaj7 Es2 Es Cm Cm2 Cm Bessus6
bij de Boom van Leven, vindt ons hart zijn Maker weer.
Es Cm Bes Es Esmaj7 Es2 Es Cm Cm2 Cm Bessus6
bij de Boom van Leven, vinden wij de Schepper weer.