

OPEN MIJN HART/dit is het beste nieuws.

G C2 Em7 G 2x

G C  
Dit is het beste nieuws, aan mensen ooit verkondigd;  
D7 Am7 G  
dat God de wereld niet vergeten is,  
G C  
Hij gaf zijn eigen Zoon en maakt ons vrij van zonde,  
D7 Am7 G  
belooft een toekomst zonder duisternis.

*refrein:*

G C2 Bm7 D7  
Open mijn hart, voor de mensen in mijn leven,  
G C2 D G  
open mijn hand, om aan anderen hulp te geven,  
G C2 Bm7 D7  
open mijn mond, om vrijuit van U te spreken,  
F Am7 Bm7 D7 F Am7 D7 G  
Jezus, ik wil Uw getuige zijn, Jezus, ik wil Uw getuige zijn.

G C  
Hij gaf aan ons de opdracht die boodschap te verspreiden  
D7 Am7 G  
met woord en daad Zijn liefde voor te staan,  
G C  
want God verlangt naar mensen die zich aan Hem toewijden,  
D7 Am7 G  
geeft door Zijn Geest ons kracht om door te gaan.

*refrein*

Es Bes C F  
Gedreven door liefde, gemotiveerd door waarheid,  
Es Bes D /cis /b /a /g /fis Emsus  
gegrepen door genade, geroepen om verschil te maken ...

*refrein ..... Ja ik open mijn hand.... en ik open mijn mond...*

*Filip Leenman, 03/2002*

Begin dit jaar heb ik de cursus Aanstekelijk Christen Zijn gevolgd, tijdens het lezen in het bijbehorende boek werd ik mijn hart geraakt door het verlangen open te zijn naar buitenstaanders over het evangelie, het beste nieuws voor deze wereld moeten we niet voor onszelf houden maar actief uitdragen. Zoals in dit boek besproken moet dit uitdragen allereerst vanuit ons hart komen, van uit liefde en bewogenheid voor onze naaste, daarnaast moet het vanuit een natuurlijke en behulpzame houding gebeuren (niet vanuit betweterigheid) en moeten we onze daden laten spreken, maar het is ook belangrijk om het evangelie onder woorden te brengen en vrijuit te durven spreken over Jezus. Deze gedachten inspireerde mij tot dit lied, wat mede ook mijn eigen levensmotto bevat: "gedreven door liefde, gemotiveerd door waarheid" en dat van onze gemeente: "geroepen om verschil te maken"