

## ZEGENLIED

toonsoort F, capo III

*D A/cis G/b D*  
De zegen van God, onze Vader  
*D E Asus A*  
zij met ons waar wij ook gaan  
*D A/cis G/b D*  
Hij zal ons behoeden, bewaren,  
*Gsus2 Asus Dsus D*  
en legt over ons Zijn Naam  
*D Fism G A*  
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,  
*Bmin G Asus A D*  
Hij zal er zijn en met ons gaan.

*D A/cis G/b D*  
Genade van Christus de Here,  
*D E Asus A*  
Zijn waarheid zij ons tot licht,  
*D A/cis G/b D*  
om steeds meer Zijn liefde te leren,  
*Gsus2 Asus Dsus D*  
te leven op Hem gericht.  
*D Fism G A*  
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,  
*Bmin G Asus A D*  
Hij zal er zijn en met ons gaan.

*D A/cis G/b D*  
Hij zal door Zijn Geest ons geleiden,  
*D E Asus A*  
met kracht zal Hij naast ons staan,  
*D A/cis G/b D*  
door vrede en hoop ons verblijden,  
*Gsus2 Asus Dsus D*  
zo zendt Hij ons in Zijn Naam.  
*D Fism G A*  
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,  
*Bmin G Asus A D*  
Hij zal er zijn en met ons gaan. 2x

*Num. 6:24-27 Joh 1:17, 20:21*  
*Filip Leenman 9/2001*

Dit lied ontstond door een preek van onze voorganger over de priesterlijke zegen uit Numeri 6 waarvoor hij mijn evaluatie vroeg omdat hij deze ook tijdens de reveilweek wilde houden. In de maanden daarna bleef de rijkdom uit deze tekst mij bezighouden. Deze drie verzen spreken van Gods betrokkenheid in ons leven, hoe Hij voor ons een Vader is die ons zegent en bescherming geeft, hoe Hij door Jezus ons verlicht met waarheid en genade en hoe Hij door Zijn Geest in ons komt wonen en ons Zijn kracht en vrede geeft. Aan het eind van deze zegen staat de opdracht aan de priesters: "zo zult gij Mijn Naam op het volk leggen" Jahweh, Gods naam betekend: "Ik ben die Ik ben", maar ook: "Ik zal zijn die Ik zal zijn" God wil dat we Zijn Naam dragen, op Hem gaan lijken, in Zijn Naam leven en handelen, dit thema loopt door naar het evangelie; "zo zend ik jullie in mijn Naam", tot aan Openbaring: "en de Naam van God en van het Lam zal op hun voorhoofd zijn". Bijzonder is dat bij het kruisopschrift van Jezus de eerste letters van de vier Hebreeuwse woorden JHWH vormen. Hij kwam voor ons en Hij is en blijft met ons.