

Een Berg Rede

D **G**
Gelukkig als je hart geen huis is voor je trots
A **D**
Ooit hou je de hemel in je handen
Bm **G**
Gelukkig als je treurt je eigen tranen proeft
Bm **G** **A**
Want ergens wacht een liefde voor een arme
D **G**
Wees blij als tederheid je sterkste wapen is
A **D**
Want je zult een prachtig land ontvangen
Bm **G**
Gelukkig als je nooit van recht verzadigd raakt
Bm **G** **A**
De honger zal je niet meer lastig vallen
refrein:
G **D**
Houdt moed! Houdt moed!
Bm **A**
Ooit komt er een dag dat God je recht doet
G **D**
Houdt moed! Houdt moed!
Em7 **A** **D**
Ooit komt er een dag dat God je recht doet

D **G**
Gelukkig als je ook steeds je naaste ziet
A **D**
Ooit word je zelf liefdevol bekeken
Bm **G**
Gelukkig is het hart, zuiver, zelfs naïef
Bm **G** **A**
Ooit zie jij de hemel openbreken
D **G/D**
Wees blij als er door jou vrede wordt gesticht
A **D**
Men zal als God kind over je spreken
Bm **G**
Gelukkig als je lijdt voor wat waarheid is
Bm **G** **A**
Ooit zal God de hemel aan je geven

Houdt moed! Houdt moed!
Ooit komt er een dag dat God je recht doet

4x