

## ALTIJD BENT U DAAR

G G/fis  
U kent al mijn zorgen,  
C/e Dsus D  
en U weet wat in mij leeft,  
Am7 Dsus D  
ziet mijn twijfels en mijn angsten,  
G G/fis Em  
elke droom die mij beweegt.  
C/e D/fis  
Voelt mijn vreugde en mijn tranen,  
D/c Bm7  
moedeloosheid of verdriet,  
Asus A  
en U weet van al mijn falen,  
Em7 Asus A  
er is niets dat U niet ziet...  
D Bm  
Altijd bent U daar,  
Em A Fissus/Fis  
en U voelt in elke zwakheid met mij mee  
Gmaj7 D2/fis  
Altijd bent U daar,  
Em Em/d A G/a A  
en U leidt mij door de diepste dalen heen,  
D Dmaj7  
tilt mij op als ik vermoeid ben,  
Em7 A  
trekt mij dichterbij aan Uw zij,  
Em A  
geeft mij nieuwe kracht en toekomst,  
D Bm  
en U legt Uw hand op mij,  
G A G / D  
Heer, U bent .... een God van nabij.

*Hebr.4:15, april 2001, Filip Leenman (muzikale aanvulling Peter van Essen)*

Dit lied is mij heel kostbaar, het ontstond uit een bijbelstudie serie die we met onze huiskring behandeld hebben, hierin stonden ontmoetingen met Jezus centraal met verschillende mensen, Jezus komt de mensen tegemoet in hun verdriet, in hun wanhoop, in hun moedeloosheid, in hun vreugde, in hun zondigheid. En zoals Hebreë 4:15 zegt is Hij voor ons een hogepriester die mee kan voelen met onze zwakheden omdat hij op gelijke wijze verzocht is geweest, de Heer neemt lang niet altijd onze ziekte, zorgen, zwakheden of welke last dan ook weg, maar komt dichtbij ons en helpt ons dragen en geeft ons kracht en hoop voor de toekomst. Hij is een God van nabij !