

In dit moment van afscheid.

intro: Dm Am Dm Am

Dm *Am*
In dit moment van afscheid zijn we hier bijeen,
Dm *Gm* *A2sus4*
te midden van familie en de vrienden om ons heen,
Dm *Am*
delen we de tranen van gemis en van verdriet,
Bes *Bes/d* *Csus* *C*
toch weten we, dit is het einde niet.

F *Am* *Dm* *F/c*
Ik geloof dat de dood is overwonnen,
Bes *Gm7* *Csus* *C*
ik geloof in het hemels koninkrijk.
F *Am* *Dm* *F/c*
Ik geloof dat het werk door U begonnen,
Bes *C* *F*
wordt voltooid in het eeuwig vrederijk.
Gm *Dm*
Dan zal er geen rouw meer zijn, geen verdriet of pijn,
Gm *Bes* *Csus* *C* *Cm/bes*
U wist onze tranen af, U zult bij ons zijn,
Bes *F/a* *Gm7* *C2sus4* *F* *Dm* *Am* *Dm* *Am*
wat een weerzien, wat een vreugde zal dat zijn!

Dm *Am*
In dit moment van afscheid, wordt aan jou gedacht,
Dm *Gm* *A2sus4*
dankbaar voor de jaren en al wat jij ons bracht,
Dm *Am*
al voelen we de leegte en doet het ons zo'n pijn,
Bes *Bes/d* *Csus* *C*
er komt een tijd dat wij weer samen zijn.

12-2006 Filip Leenman

Openb.21:3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 'Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.'