

Kerstfeest in mijn hart.

intro G2 Em7 Am7 D7sus D7

1. *G2* *Em7*
Dit zijn de donkere dagen, vol lichtjes in de stad,
Am7 *D7sus* *D7*
de mooiste etalages, ze tonen ons hun schat,
G *Em* *B7*
geschenken vol belofte, als troost voor onze smart,
C *G/b* *Am7* *D7*
maar toch vervult geen rijkdom, de leegte in mijn hart.

- refr. *G* *Em* *Bm* *D7*
U kwam in onze wereld, vol donkerheid en pijn,
C *G* *A7* *D7*
als hulpeloze baby, kwetsbaar en zo klein,
G *Em* *D* *B7*
om ons weer hoop te geven, droeg u die nacht zo zwart,
C *G* *A7* *D7* *G* *C* *G* *A7* *D7* *G*
Heer Jezus kom en breng Uw kerstfeest in mijn hart.

2. *G2* *Em7*
Dit zijn de donkere dagen, ze brengen ons bijeen,
Am7 *D7sus* *D7*
in warm versierde huizen, gezellig om ons heen,
G *Em* *B7*
de fijnste lekkernijen, we praten met elkaar,
C *G/b* *Am7* *D7*
maar wie kent mijn gedachten en ziet de onrust daar ?

3. *G2* *Em7*
Dit zijn de donkere dagen, we kijken naar t.v.
Am7 *D7sus* *D7*
de toestand in de wereld, brengt angst en spanning mee,
G *Em* *B7*
de vrede die zou komen, lijkt nog niets dichterbij,
C *G/b* *Am7* *D7*
Heer laat Uw licht van liefde, toch stralen ook door mij.