

# Lied voor de lijdende kerk.

*intro: G Gsus Am/g G Gsus Am/g*

**C2** **Bm7** **Am7** **Dsus**  
Hoor ons bidden o, Heer, voor Uw lijdende kerk,  
**C2** **Bm7** **Am7** **Dsus**  
in verdrukking en strijd, vaak beperkt in hun werk.  
**Em7** **Bm7**  
Als ze vertrapt en geslagen,  
**Cmaj7** **Dsus7**  
bijna die last niet meer dragen...

*refrein:*

**G**  
Steun en vertroost hen,  
**D/f#**  
sterk door Uw hoop hen,  
**C/e** **Am7**  
laat hun geloof dit doorstaan.  
**G**  
Spreek Heer en leid hen,  
**D/f#**  
help en bevrijd hen,  
**C/e** **Dsus** **D**  
laat voor wie lijdt in Uw naam,  
**G** **Gsus** **Am/g** **G** **Gsus** **Am/g**  
de deur open gaan.

**C2** **Bm7** **Am7** **Dsus**  
Hoor ons bidden o, Heer, voor uw kinderen in nood,  
**C2** **Bm7** **Am7** **Dsus**  
die gevangenen zijn, oog in oog met de dood.  
**Em7** **Bm7**  
Laat ze het hoe dan ook weten,  
**Cmaj7** **Dsus7**  
dat ze niet worden vergeten...

*refrein*

*voor Open Doers, 2-2008 Filip Leenman NieuwLied.nl  
nav. gedicht van een gevangene uit het blad van Opendoors  
en het boek 'Zij mogen de hemel niet zien'*