

Psalm 126 Een pelgrimslied.

**D**  
Toen de HEER het lot deed keren,

**G**  
was het als een mooie droom,

onze mond vervuld met lachen,

**A**  
met een blijde woordenstroom.

**G** **D**  
Ja, toen zeiden alle mensen:

**Cmaj7** **A7**  
'Jahweh heeft iets groots verricht.'

**G** **D**  
God, de HEER heeft ons geholpen,

**Em7** **A7** **D**  
ons vol vreugde opgericht.

**D** **G**  
Doe ook nu ons lot weer keren, als een bron in de woestijn,

**A**  
waar wij nu in tranen zaaien, brengt de oogst een blij festijn.

**G** **D** **Cmaj7** **A7**  
Want dan zeggen alle mensen: 'Jahweh heeft iets groots verricht.'

**G** **D** **Em7** **A7** **D**  
God, de HEER heeft ons geholpen, ons vol vreugde opgericht.

**D** **G**  
Wie in tranen onderweg zijn, en de buidel draagt met zaad,

**A**  
heeft een vreugdevolle thuiskomst, als hij volle schoven draagt.

**G** **D** **Cmaj7** **A7**  
Ja, dan zingen alle mensen: 'Jahweh heeft iets groots verricht.'

**G** **D** **Em7** **A7** **D**  
God, de HEER heeft ons geholpen, ons vol vreugde opgericht.