

PSALM 16.

C G G7 Bes Am Bverm. C

C C C
Bescherm mij, God, ik schuil bij u,
C C C
want er is niemand boven U,
C F C
ik vind mijn vreugde in U weer,
C Bes G7 C
en roep het uit; U bent mijn Heer.
C C C
Hoe ook de wereld trekt of lokt,
C C C
ik dien geen andere macht of god,
C F C
want wie hen volgen houdt geen stand,
C Bes G7 C
mijn levenslot ligt in Uw hand.
C F C
U bent mijn erfdeel, mijn geluk,
C F C
mijn levensbeker gaat nooit stuk,
C G
mijn toekomst is een lieflijk land,
G7 Bes Am Bverm. C
ontvangen uit Uw Vaderhand.

C C C
Ik prijs U, HEER die inzicht geeft,
C C C
zelfs 's nachts tot mijn geweten spreekt,
C F C
ik houd mij oog op U gericht,
C Bes G7 C
U steunt mij zodat ik niet zwicht.
C C C
Daarom verheugt zich heel mijn hart
C C C
en juicht mijn ziel, bevrijdt van smart,
C F C
ik voel mij veilig en beschut,
C Bes G7 C
U redt mij uit de diepste put.
C F C
U wijst de weg die leven brengt,
C F C
en overvloedig vreugde schenkt,
C G
in Uw nabijheid kom ik thuis,
G7 Bes Am Bverm. C
voor altijd veilig in Uw huis.