

Heer U bent de Goede Herder, Psalm 23

Filip Leenman 2006

intro: C G Dm7 Am7 Em7 C



Heer U bent de goe-de Her - der, er is niets dat mij ont-
Als ik door een don-ker dal ga, weet ik dat U mij be-



breekt, ik vind rust, in groe-ne wei - den, in een wa - ter - rij - ke
hoed, zal Uw stok mij co - ri - ge - ren, geeft Uw staf mij troost en



streek. Ik ben vei - lig in U hoe - de, U geeft kracht om voort te
moed. Ja, U brengt mij aan Uw ta - fel voor het oog, van wie mij



gaan, op de weg die U zult wij-zen, tot Uw eer en in Uw naam. Ik wil
haat en U zalft mijn hoofd met o - lie, 'tis Uw be - ker die mij laaft.



luis-teren naar Uw stem en U vol-gen waar U leidt, el-ke dag met U be-



le - ven, Heer, mijn Her - der voor al - tijd.

26 A7 D A Em7

Uw ge - na - de zal mij vol - gen, al mijn da - gen maakt U

30 D A Em7 Bm7 F#m7 D

goed, ik mag steeds weer bij U ko - men, in Uw huis van o - ver - vloed. Ik wil

35 G D G D

luis - teren naar Uw stem en U vol - gen waar U leidt, el - ke dag met U be -

40 A Em7 Bm7 F#m7 D G

le - ven, Heer, mijn Her - der voor al - tijd. Ik wil luis - teren naar Uw

44 D G D

stem en U vol - gen waar U leidt, el - ke dag met U be -

48 A Em7 Bm7 F#m7 D

le - ven, Heer, mijn Her - der voor al - tijd.