

## **VREDEVORST ( Jesaja 9:1-6)**

**G** **C**  
Het volk dat in donkerheid wandelt,  
**D** **G**  
ziet een groot en helder licht,  
**C** **D** **G**  
dat straalt in het land van diepe duisternis,  
**G** **C**  
want U geeft aan Uw volk weer blijdschap,  
**D** **G**  
nieuwe vreugde door het heil,  
**C** **D** **G**  
dat in Bethlehem tot ons gekomen is.

**C** **G/b** **A** **D**  
Want een kind is ons geboren, een Zoon aan ons gegeven,  
**C** **D** **G**  
de heerschappij zal op Zijn schouders zijn,  
**C** **G**  
en men noemt Hem: Wonderbare Raadsman,  
**Em** **Am** **C** **G** **D** **G**  
Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst

**G** **C**  
Het juk dat ons zwaar verdruchte  
**D** **G**  
en de zweep die ons steeds weer sloeg,  
**C** **D** **G**  
is verbroken en verwijderd in dit uur,  
**G** **C**  
elke laars die dreunend voortstampt,  
**D** **G**  
elke mantel doordrenkt met bloed,  
**C** **D** **G**  
zal ten prooi vervallen aan Uw heilig vuur.

Refrein.

**C** **G/b** **A** **D**  
hoe groot zal zijn Uw heerschappij, en eindeloos de vrede,  
**C** **D** **G**  
gegrondvest met gerechtigheid en recht,  
**C** **G** **Em** **Am**  
want U bent de Wonderbare Raadsman Sterke God,  
**C** **G** **D** **G**  
Eeuwige Vader, Vredevorst  
**C** **G** **D** **G**  
Eeuwige Vader, Vredevorst